

Hemträdgården

Utges av Riksförbundet Svensk Trädgård | Pris 54 kr (momsbefriad)

Sveriges största trädgårdsorganisation



Gräs i höstskrud

sid 24

För mer information

www.tradgardsriket.se
www.tradgard.org/tusen
www.studieframjandet.se/tusen

Följ Tusen Trädgårdar på sociala medier:
Facebookgrupp Tusen Trädgårdar,
Instagram @tusenradgardar, #tusenradgardar

Fem av Tusen Trädgårdar



Text och bild: **AGNETA FALCK**

Hemträdgården besökte några av deltagarna i årets Tusen Trädgårdar och frågade dem vad som motiverat dem att vara med samt vad de tycker särskilt mycket om i sin trädgård.



Gun Skybrand.

GUN SKYBRAND är med i Tusen trädgårdar för tredje gången och visar sin stora trädgård på Diskusvägen i Tallkrogen.
– Det är kul att visa upp vad man åstadkommit i sin trädgård och få feedback på det. Och det är alltid trevligt att dela med sig till andra. Jag började med små hostor för några år sedan och det är så roligt. Nu är även klematisen fin, och jag tycker väldigt mycket om krolliljorna, säger Gun.



Guns funkior.



Carin Henelund.

CARIN HENELUND visar sin kolonilott på Cox Pomonavägen i Skarpnäcks kolonimråde för första gången.
– Jag har fått så mycket inspiration när jag varit och tittat på andras trädgårdar så jag tänkte jag skulle våga vara med själv i år, berättar Carin. Min lott är ganska skuggig och kall. Det har varit utmanande för grönsaksodlingen. Men så hittade jag ett litet plasttält på Ica, som jag sätter på odlingslådan, och nu kan jag odla bönor och annat. Det gjorde mig jätteglad. Just nu står tältet över kålplantorna, för de behöver lite extra värme. Samtidigt som tältet skyddar mot kålfjärilen.



Marika Rissle.

MARIKA RISSLE visar sin lilla innerliga trädgård på Krokanvägen i Sköndal för andra gången.
– Det är så roligt med besökare och att delge och utbyta kunskap. Ju mer man delar med sig desto mer får man tillbaks. Jag har velat ha en odlingstunnel men de som finns att köpa är för stora för min lilla yta. Då byggde jag en själv och använde vanlig matarslang som bågar och klippte upp små bitar av samma slang för att fästa



Marikas tunnelodling av grönsaker.

duken. Köksträdgården är själva hjärtat i min trädgård. Nästa vecka är det dags att ta upp kardborreroten. Den äter vi sen lätt kokad, berättar Marika.



Lena Landerberg.

LENA LANDERBERG är med i Tusen Trädgårdar för första gången och har skapat mycket trädgård på den pyttelilla radhustomten på Sköndalsbrovägen i Sköndal.
– Jag åkte runt förra gången och tittade på trädgårdar och blev inspirerad. Att vara med själv fungerade som en morot i mitt eget arbete. Nu är den lilla trädgårdsytan på husets framsida en plats man vill vara på. Jag är väldigt nöjd med avenbokshäcken, som skärmar av mot bilparkeringen. Målet var att inte se bilen – och det gör man inte nu, säger Lena.



Lenas avenbokshäcken.



Carins grönsaksodling.



Ulrikas grönsaksodling.

ULRIKA HEDBOM är med i Tusen Trädgårdar för tredje gången och visar sin kolonilott på Dagliljevägen i Skarpnäcks kolonimråde.



Ulrika Hedbom.

– Jag blev så inspirerad av andra som ställde ut och ville därför vara med själv. Det kommer trevliga människor, som vill prata och dela med sig av sina erfarenheter. Den enda nackdelen är, att jag inte kan gå iväg och se andra trädgårdar. Men det finns ju andra sätt att göra det på, t ex ska jag åka till Blekinge på Riksförbundets sommarmöte i augusti. Jag gillar mest min köksträdgård. Jag brukar säga att jag äter min trädgård, berättar Ulrika. 🌱